



II. ABDÜLHAMİD

MODERNLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL ISTANBUL DURING THE MODERNIZATION PROCESS



ABDÜLHAMİT KIRMIZI
A. TURAN ALKAN
ALİ AKYILDIZ
A. RIZA ÖZCAN
AZMİ ÖZCAN
BÜLENT ARI
COŞKUN ÇAKIR
FATİH AKYÜZ
GÖKHAN ÇETİNSAYA
İSMAİL E. ERÜNSAL
M. KAYAHAN ÖZGÜL
M. ORHAN OKAY
MEHMET AKMAN
MEHMET İPŞİRLİ
MEHMET Ö. ALKAN
MUHARREM VAROL
NURAN YILDIRIM
ORHAN KOLOĞLU
S. AKŞİN SOMEL
S. OKAY ATILGAN
Ş. TUFAN BUZPINAR
VAHDETTEİN ENGİN
ZEKERİYYA KURŞUN

EDİTÖR
COŞKUN YILMAZ



II. ABDÜLHAMİD

MODERNLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL
ISTANBUL DURING THE MODERNIZATION PROCESS

EDİTÖR
DR. COŞKUN YILMAZ

İSTANBUL 2011



MECLİS-İ MEBUSAN'IN AÇILIŞ TÖRENİ VE II. ABDÜLHAMİD'İN ACİŞ NUTKU

THE OPENING CEREMONY OF
MECLİS-İ MEBUSAN AND THE ADDRESS OF ABDÜLHAMİD II

DOÇ. DR. BÜLENT ARI

Meclis-i Mebusan, 19 Mart 1877 Pazartesi günü, Sultan II. Abdülhamid'in nutkuyla açıldı. Devletin içinde bulunduğu iktisâdî, mâlî, siyâsî ve hukûkî şartlar ile bu noktaya geliş sürecini özetleyen padişahın nutkunda, dedesi II. Mahmud'un İslahatlarının faydaları, Tanzimat kanun ve nizamlarının önemi, devletin gerileme ve medenî dünyanın gelişmelerine uyum sağlayamama nedenleri üzerinde duruluyor. Mevcut durum "ahvâl-i umûmiyemizin şu derece tesâdûf eylediği müşkilat ve muhâtarat devletimizin şimdîye kadar uğradığı gavâilin hiçbirine kıyas kabul etmez" sözleriyle ortaya konuluyor. Sonra da Tanzimat ve İslahat fermanlarının ardından yeni bir safhaya girildiği, kanunların istişare ile çıkarılacağı belirtilerek, açılacak okullara, acilen çıkarılması gereken kanumlara ve devleti bunaltan mâlî sıkıntılarla mutlaka çözüm bulunulması gereğine dikkat çekiliyor.

Meclis-i Mebusan'ın açılış töreni ve padişahın nutku, öncelikle tarihimize ilk olmaları açısından çok özel bir öneme sahiptir. Ayrıca törenin içrası, yeni padişahın meselelere yaklaşımı, devletin gidişatı ve geleceğe ilgili düşüncelerini ortaya koyması açısından da mühimdir. Ancak, bu tören, özellikle de Sultan II. Abdülhamid'in nutku pek gündeme gelmemiştir¹. Bu çalışmada önce Meclisin açılış merasimiyle ilgili bilgi verilmiş², sonra da padişahın nutku³ basit transkripsiyon usûlüyle Latin alfabesine ve İngilizceye çevrilmiştir.

Meclis-i Mebusan (Ottoman Parliament) was opened with the opening address of Sultan Abdülhamid II on Monday the 19th March 1877. The address is a summary of the country's facts on economical, political and judicial issues. It emphasizes the advantages of the reforms during the reign of Mahmud II, the grandfather of Abdülhamid II, the significance of Tanzimat regulations, the reasons of the recession of the country and its lack of adaptation to new civil world. The existing situation was described as: "The problems and the chaos that we are facing in common issues cannot be compared to any other problem that we had so far." Therefore, the fact that new period launched with the declarations of the Tanzimat and İslahat, the appearance of possibility of judicial criticism and consultation, the opening of new schools, the urgent laws to appear and the necessity of an efficient solution to the economical problems were referred.

Regarding the first appearance in history, The Opening Ceremony of the Parliament and the address of the Sultan have got a considerable importance. Performance of the ceremony is also significant as the Sultan there expressed his ideas then, and the future of the country. Nevertheless, neither the ceremony nor the address of Abdülhamid II has come into question so far¹. In this study, first, a general information is given regarding the opening ceremony² of the Parliament, then the text has been examined and



Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Palace

Meclis-i Mebusan'ın açılış töreni

Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın ilk yıla mahsus olarak 1-14 Mart 1293-1877 Salı günü açılması ilân olunan "Muvakkat talimat" hükümlerindendi. Lâkin, merkezden uzak vilâyetler meb'uslarının gelememiş olmalarına bakılarak, "Talimat"ın aradığı üçte iki ekseriyet olmayacağı anlaşıldı ve açılma töreninin geciktirildiği resmen ilân olundu. 1 Rebiülevvel tarihli bir resmî ilân ile de Meclis-i Meb'usanın 6 Mart Pazartesi günü açılacağı, ertesi gün vazifesine başlayacağı bildirildiği gibi hangi gün açık müzakereye başlayacağının da sonradan gazetelerle bildirileceği ilân edildi.

Meclis, yazıldığı üzere Pazartesi günü yedi buçuk (ezanî saatle iki buçuk) sularında, İstanbul'da Beşiktaş'ta, Dolmabahçe Sarayı'nın, sonraları Muayede Salonu adını alan Divan Mahalli'nde açılıyordu.

Gazeteler, başta Devletin resmî gazetesi olan *Takvim-i Vekâyi*, "mülk ü milletin bahtiyarlığı sebeplerinin en ileri geleni olacağından tek kimseňin şüphe etmediği bu büyük işten uzun uzadiya malûmat vermekte zerre kadar gecikmege cevaz olmadığı" mukaddimesiyle bir (ilâve) çıkarıyor ve şu haberleri veriyordu: Kapı ve pencereleri, -hava pek yumuşak olduğu için- büsbütün açık. İran'dan gelme altın taht o gün için Topkapı Sarayı'ndan çıkarılmış getirilmiş

simplified. The address³ text has been edited with simple transcription technique.

The Opening Ceremony of the Parliament

The opening ceremony of Ottoman Parliament on Tuesday 1-14 March 1293-1877 was among the Scheduled Orders. However due to the absence of the deputies departing from distant cities, the impossibility of achieving the two-third, required by 'Orders' was clear, the postponement of the opening has been officially declared. With an official announcement dated 1st of Rebiülevvel, the Parliament would open on Monday March 6, and actively start acting on the next day respectively. Its initial open-discussion would be informed by the newspapers soon.

Assembly, as written, would open on Monday at seven-thirty in the morning (two-thirty in prayer clock), in İstanbul Beşiktaş, at the Dolmabahçe Palace, Council Hall that would be called later as 'Muayede' the Grand Ceremonial Hall.

The newspapers, and also official journal *Takvim-i Vakayi* published an addendum explaining that It would not be appropriate at all to delay to express thoroughly this grand event, the results of which in the farewell of the Country and Nation are doubted by no one.

The doors and the windows -as the air was so mild- were fully opened. The throne that was

THE OPENING CEREMONY OF MECLİS-İ MEBUSAN
AND THE ADDRESS OF ABDÜLHAMİD İI



ve Divan Mahalli'nin batı tarafına, yüzü doğuya doğru konulmuş. Tahtın güney, yani sağ yanında Sadrâzam (Edhem Paşa), Serasker (Redif Paşa), vükelâ, Müşirler: Halim (Şura-yi Devlet'te aza), Ahmed Muhtar (Dördüncü Ordu Müşiri), vezirler: Abdullâatif Suphi Paşa (o zaman İstinaf Mahkemesi'nde birinci reis), Kâmil Paşazade Samih Paşa (Girid Valisi), İrfan Paşa (Temyiz Mahkemesi Birinci reisi), Defter-i Hakanî Nazırı (*Netâyicü'l-vuku'*at sahibi Mustafa Efendi), Ticaret Nazırı (Ohannes Efendi), Seraskerlik Müsteşarı (Ahmed Bey), Hariciye Müsteşarı (Aleksandır Karatodori Efendi), Divan-ı Hümâyun Amedcisi (Mahmud Bey), Şefkatî Efendi (Adliye Mektubcusu), Beylikçi (Niyazi Efendi), İcra Cemiyeti Reisi (Şevket Bey), Dahiliye Müsteşarı (Kostaki Adosidi Bey), Bahriye Müsteşarı (Nazmi Bey), Maliye Müsteşarı (Zühtü Bey), Ticaret Meclisi Reisi (Ali Bey), Nafia Müsteşarı (Odyan Efendi), Posta ve Telgraf Nazırı (İzzet Efendi) Maarif Müsteşarı (Ohannes Efendi), Eski İstinaf Mahkemesi Reisi birinci sırayı vücûda getiriyorlardı.

Bu birinci sıranın arkasında da ruhânî reisler vardı: Rum Patriki Yoakim, Ermeni Patriki Nerses Varjabetyan, Katolik Patriki Küpelyan Ohannes, Bulgar Eksarhı (Entim), Protestan vekili (Matosyan), Hahambaşı kaymakamı (Musa Levi), iki Rum metropolidi, Katolik episkoposu, Eksarha episkoposu (Parteni),

originated from Iran, was taken from Topkapı Palace and placed the west part of the hall, its face was turned to east. In the south (right) side of it Grand-Vizier (Edhem Pasha), Chief of General staff (Redif Pasha), ministers, Generals: Halim (Member of Council of State), Ahmed Muhtar (General of the 4th Army), viziers: Abdullâatif Suphi Pasha (Head of the court of appeals then), Kâmil Pashazade Samih Pasha (Governor of Crete), İrfan Pasha (Head of Court of Cassation), Minister of land register (The author of *Netâyicü'l-vuku'*at Mustafa Efendi), Minister of Trade (Ohannes Efendi), Undersecretary of the Chief of General staff (Ahmed Bey), Undersecretary of Foreign Minister (Aleksandır Karatodori Efendi), Secretary of the cabinet (Mahmud Bey), Şefkatî Efendi (Letterer of Justice), Beylikçi (Niyazi Efendi), Executive Committee Chief (Şevket Bey), Undersecretary of the Ministry of Interior (Kostaki Adosidi Bey), Undersecretary of Navy (Nazmi Bey), Undersecretary of Finance Ministry (Zühtü Bey), Chief of Council of Trade (Ali Bey), Undersecretary of the Ministry of Public Works (Odyan Efendi), Minister of Post and Telegraph (İzzet Efendi), Undersecretary of the Ministry of Education (Ohannes Efendi, Former Head of Court of Appeals) were composing the first line.

Behind this first line were the spiritual leaders: Greek Patriarch Yoakim, Armenian Patriarch



Tören sırasında
II. Abdülhamid'in oturduğu
altın taht
The golden throne on which
Abdülhamid II sat during
the ceremony
(TSM)

Haham Âvram Eşkenazi ve bunların ardından Devlet Şûrası üyeleri kendi rütbelere göre yer almış bulunuyordu.

Tahtın sol tarafında Şeyhülislâm (Hasan Hayrullah Efendi), Hüseyin Paşa (Şerif) ile ilmî rütbenin en yükseğinde olan Anadolu ve Rumeli sadırları ve filen İstanbul kadısı (Bodrumî Ömer Lütfi Efendi) ve bunlardan sonra Temyiz Mahkemesi heyeti, Ticaret-i Fevkâlâde Divanı Reisi, sonraları paşa ve Rumeli-i Şarkî valisi olan (Gavril Efendi), birinci sırayı teşkil ediyor, bunların ikinci sırasında da Askerî Dar-ı Şûra Reisi Hasan Paşa ile İstanbul'daki kara ve deniz ferikleri sıralanıyordu.

Açılma Törenini görmeğe gelmiş olan dost büyük devletler elçilikleri hey'eti (elçiler ve maslahatgührarlar) de bu sol yanın baş tarafında tahtın arkasında yer tutmuşlardı. İran devleti elçisi Muhsin Han en önlerinde idi. Yalnız Rusya ile Almanya maslahatgührarları yoktu.

Resmî tezkerelerle davet edilmiş olan bu zatların hepsi büyük üniformalarını giymişlerdi. Yukarda yazılan iki cenahın arasında kalan açıklikta, tahta bakan vaziyette ayan ve meb'usan meclisleri azaları duruyor ve Ayan Meclisi azaları sağ, meb'uslar da sol cenah yakınında bulunuyordu. İki meclis grubunun en arkasında da padişahın karınları (Hademe-i Hassa) de bir yarımdaire teşkil ediyordu. Al ve sırma işlemeli üniformaları giymiş teberdaran dahi salonun etrafında bir daire teşkil ediyordu. Herkes yerine

Nerses Varjabetyan, Catholic Patriarch Küpelyan Ohannes, Bulgarian Exhar (Entim), Protestant representative (Matosyan), deputy Chief Rabbi (Provincial Representative) (Musa Levi), two Greek metropolitans, Catholic bishop, Eksarha bishop (Parteni), Rabbi Âvram Eşkenazi and Members of Council of State were occupying their places respectively, according to their ranks.

At the left hand of the throne Sheikh al-İslam (Hasan Hayrullah Efendi), Hüseyin Pasha (Şerif) and Supreme kadi of Anatolia and Rumelia, Judge of İstanbul (Bodrumî Ömer Lütfi Efendi) and after them Members of Court of Cassation, Head of the Council of Extraordinary Trade, later pasha and Governor of East-Rumelia (Gavril Efendi), are forming the first line. The second line was composed of Head of Military Council of State Hasan Pasha and land and marine generals in İstanbul..

The committee of the representatives of the embassies of friendly states came to see the opening ceremony (Ambassadors and charge d'affaires), were placed to the front line of this left hand side, behind the throne. Ambassador of Iran was in the front of all. Only Russian and German charge d'affaires were absent.

All the participants who were invited with official letters, wore their official uniforms. In the space between the above mentioned two lines, with a direct sight to throne members of the Parliament were standing. They were placed as close to right and close to left respectively.

geliп durduktan sonra, tahtın üzerindeki örtü kaldırıldı. Padişah (İkinci Abdülhamid)'ın bulunduğu oda kapısını, Teşrifatı-i Umumiyye nâzırı Kâmil Bey açarak, kendisini tahtın önüne getirmiş ve "Hademe-i Hassa" tarafından alkışlanmıştır. Bu sırada padişahın solunda kardeşi veliaht Mehmed Reşad Efendi ile şehzâde Kemaleddin Efendi, müşir üniformalarıyla hazır bulunuyorlardı. Padişah da üniforması üzerine siyah bir pelerin almış, sağ elinde okunacak nutku tutuyor, sol eliyle kılıca dayanıyordu.

Abdülhamid, nutkunu sadrâzama, sadrâzam da mabeyn başkâtibi (sonradan sadrâzam) Said Paşa'ya verdi. Said Paşa nutku açtı ve okudu. Okuma yarım saat kadar sürdü. Nutuk okunduğu müddetçe padişah da ayakta durdu ve bir düzeye eliyle alını ve sakalını okşadı. Bitince hiç bir şey söylemeden ve hiçbir hareket yapmadan kısa bir selâm vererek yerine oturdu. Meclis dağılırken şehrin muhtelif yerlerinden ve karakol gemilerinden toplar atılıyordu.

Nutk-ı Hümâyun-i Hazret-i Pâdişâhî

Hey'et-i Ayan, Meb'usan Efendiler, Devlet-i Aliyyemizde birinci defa olarak içtima eden Meclis-i Umumîyi küşâd etmekle beyan-i memnuniyyet ederim.

Cümlenizin malûmudur ki, devlet ve milletlerin terakki-i şevket ü mikneti ancak adâlet vâsıtasiyla olur. Hattâ Devlet-i Aliyyemizin evâil-i zuhûrunda kudret ve kuvvetinin âleme münteşir olması emr-i hükümette adâletine ve teba'anın her sınıfının hakk ü menfaatine riâyet olunmasıyla meydana geldi. Ecdâd-ı izâmımızdan Fatih Sultan Mehmed Han merhumun te'mîn-i hürriyet ve serbestî-i din ü mezheb hakkında gösterdiği müsâ'adat cümlenin malûmudur. Sair eslâf-i izâmımız dahi o isre sülûk ile hiç bir vakitte serbesti-i âyin ü mezhebe halel getirmemişdir. Altı yüz seneden beri sunuf-i teba'amızın milliyetlerini ve lisan ü mezheplerini muhafaza eylemeleri dahi bu kazîyye-i âdilenin netice-i tabiiyesi olduğu kâbil-i inkâr degildir. Hâsılı, o asır ve zamanlarda, adaletin himâyesi ve kânunların vikâyesi sayesinde devlet ü milletin servet ü saâdeti terakki bulmuş iken, giderek, ne Şer'-i şerife ve ne kavânîn-i mevzû'aşa inkiyâd olunmaması sebebiyle husûle gelen terakkîyat, tedennîye yüz tutub evvelki kuvvet za'fa mübeddel olmuş idi. Nihâyet büyük pederim Sultan Mahmud han merhum devletimizin birkaç asırdan beri uğradığı inhitât

Behind the two Parliamentarian groups, Sultan's Special Servants were forming an half-circle.

Halberdiers, who wore red and silver thread uniforms were also forming a circle. As everybody came in and took their place to stand, the cover of the throne has been taken off. The door where Sultan Abdülhamid II waited was opened by Kamil Bey, the General protocol officer, who took him before the throne. Sultan was applauded by the imperial servants there. At that moment, Mehmed Reşad Efendi, the Sultan's brother and Crown Prince, and prince Kemaleddin Efendi were present wearing their general uniforms. Sultan had a black cape upon his uniform, holding the address to be read in his right hand, while he was leaning on his sword with his left hand.

Abdülhamid delivered the address to the Grandvizier and the Grandvizier to Chief Secretary of the Chancery (later Grandvizier) Said Pasha. Said Pasha opened and read it. The reading took approximately for half an hour. As the reading continued, the Sultan was afoot, by caressing his forehead and his beard sometimes. When it was over, he sat by making a short greeting with his head, without any comment and movement. As the assembly was free, the canons were fired from the different places of the city and by the patrolling ships.

Openning Address by Sultan Abdulhamid II

The Chamber of Notables, Members of Parliament,

I'm glad to open the first session of the General Assembly in our Sublime Ottoman State. As you all know, the development of states and nations can only be achieved by justice. Our Sublime Ottoman State grew strength in the world from the very beginning and that was due to justice in government affairs and paying respect to every class of people. We all know that our ancestor Fatih Sultan Mehmet gave importance to freedom and he let freedom of choosing religion and persuasion to people.

His predecessors also followed him and they never prejudiced the freedom of religion and persuasion. As a natural consequence of this justice, different classes of our citizens could have preserved their own language and persuasion. Preservation of ethnical identities, languages, and religion of our subjects is a natural result of this justice that no one could deny.

ve tedennînin başlıca illet-i gaiyesi olan nizamsızlık ve ondan neş'et eden Yeniçeri gailesini ortadan kaldırıb cism-i devlet ü milleti rahnedâr eylemiş olan fesâd ü ihtilâl dikenlerini ayıklamış ve Avrupa medeniyet-i hâzırasının en evvel mülkümüze idhâli için bir kapı açmış idi. Vâlid-i mâcidim Abdülmecid Han merhum dahi o isre giderek, ahâlimizin muhafaza-i can ü mal ve ırz u namusunu mütekeffîl olan Tanzimat-i Hayriyye esâsını ilân etmiş idi. İşte o günden sonra memâlikimizin ticaret ve ziraatı tevessü' etdi. Ve devletimizin az vakitte vâridatı birkaç kat artdı. Muhtaç olduğumuz İslâhata medâr olacak kanun ve nizamlar yapılib tahsil-i funûn ü maarif dahi oldukça tevessü' eyledi. Bu mukaddemât-i haseneden ve ale'l-husus, emniyyet-i dahiliyyeden devletimizce ümid-i terakki hâsîl olmuş iken Kırım muharebesinin zuhûru tanzim-i ahvâl-i mülk ü teba'a hakkında olan mesâînin devâmına mani oldu ve ol vakte kadar hazine-i devletimizin harice bir akça deyni yoğiken, masârif-i mübreme-i harbiyyeye varıdatımızla karşı durmak mümkün olmadığından hariçden istikraz ile def-i ihtiyac ü zarûrete mecbûriyet göründü. Ve bu sebeble borç kapısı açıldı. Vâkt'a o meselede hukûkumuzun meşrûiyetini tasdîk eden düvel-i mufahhamâ-i

As a result, at that age the felicity and wealth of the state and the nation improved thanks to obedience to justice and laws. But since a period of lack of obedience to neither Islamic nor state laws has begun, the former development has transformed into retrogression and former power into weakness. Finally my grandfather Sultan Mahmud put an end to this disorder which was a consequence of the matter of Janissaries, cleaned the confusion and corruption thorns that gave damage to the state and nation and opened the gate of bringing European civilization to our country. My father Abdülmecid Khan also followed the same path and declared the principals of Tanzimat-1 Hayriye (Good Regulations) which undertook life, possession, chastity and honour security of our people. Since then the commercial and agricultural volume of our country has increased. Our state's income has folded in a short time. Laws and arrangements were made for required reforms and education of science and culture has developed. But in the midst of such nice developments and especially when signs of hope for progress of our country with safety were appeared, Crimean War has begun and it delayed the efforts on arrangements about our state and our subjects. Until then, our state

müttefikanın sahâyif-i tevârihi ilelebed tezyîn edecek olan muavenât-i kâmile-i fiiliyyeleri inzimâmiyla harbin müntic olduğu musâlahâ devletimizin tamamîyyet-i mülkiyesini ve istiklâlini düvel-i Avrupa'nın dâman-i ahdîsi altına almış ve bu musâlahâ işimizi yoluna koymak ve hakikî bir tarîk-i terakki tutmak için istikbâlimizce bir zaman-i müsâid hazırladığı zann-i kavisi hâsîl olmuş idi. Lâkin ahval-i müteakibe bütün bütün o ümid ve intizarın aksını meydana getirdi. Yani bir takım tahrîkât ve tesvilât ile dâhilî hâdiselerin yekdiğerini velyederek zuhûra gelmesi mülkümüzün İslâhat ve tanzimâtına bakmağa meydan vermedikten mâ'dâ, her sene fevkâlâde ordular cem'iyle, ahâlimizin en ziyâde işe yarayan sınıfını silâh altında tutmağa mecburiyetimizden dolayı, zira'at ve ticâretimiz azîm sektelere uğradı. Bu kadar müşkilât ve mevâni'a tesâdûf olunmuş iken yine tarîk-i terakkîde mânen ve maddeten hayli mesafe kat'olunduğu malûm ve müsellemdir. Yirmi seneden beri varidatımızın ale't-tevâli artması dahi memleketin terakkîyatına ve ahalinin refah-i hallerinin tezâyüdüne delildir.

Eğerci muzâyaka-i hazırla şu ta'dâd olunan ahvalden tevellüd etmiş ise de, idâre-i maliyyece bir meslek-i dürüstîye sülük ile gâile-i zarûreti tâhfîf ve i'tibâr-i malîyi hifzeylemek kâbil olur idi. Fe-emmâ İslâhat sûretinde ittihâz olunan tedbir-i malîler İslâh-ı hal etmek söyle dursun, işi bütün bütün ağırlaşdırılmış ve istikbâlin ne olacağdı düşünülmeksızın halden istifâde edilmek istenilmiştir. Ve işte bir yandan şu gâilelerin devam ü te'âkubu ve bir yandan dahî devletimizin a'zam-i esbâb-i şevket ü kudreti olmak üzere edevât ve esliha-i cedide-i harbiyye ve ilk zırhlı donanmamızın tedârik ü inşâsı ve bununla beraber vâridat ve masârifatımızın bir muvâzene-i mutasarrifâne altında tutulamaması idâre-i maliyyemizin derece derece bozulmasını ve borcumuzun çoğalmasını istilzâm ve içinde bulunduğuımız muzâyaka-i fevkâlâdeyi intâc eyledi. Müte'âkiben Hersek vukuati bir takım tahrîkât ve ifsadât eseri olmak üzere zuhûr edüb ve muahharan kesb-i cesâmet ü ehemmiyet edüb ve birdenbire Sîrbistan ve Karadâg muharebeleri açılıb politika âleminde büyük büyük karışıklıklar dahî nümâyân olmasıyla devletimiz buhran-i azîme uğramış olduğu bir zamanda Cenab-i Hakk'ın irâde-i lem yezeliyyesiyleecdâd-i izamımız tahtına cülûsumuz vuku' buldu. Ahvâl-i umûmiyyemizin şu derece tesâdûf eylediği

never indebted abroad, but since our income did not match war expenses we had to borrow from foreign countries to meet our basic needs. That opened a debt gate. In the end, with the help of the allied powers which confirmed the legality of our existence -and that help will adorn their history books forever- a peace treaty was signed at the end of the war, and territorial integrity and independence of our state were guaranteed by European powers. There had been a belief that this pact would provide occasion for us to improve our internal affairs and make a real progress. But later developments vanished all these hopes and expectations. Internal problems caused by some provocations did not let reforms and arrangements in our country. Obligation of raising huge armies and summoning the most productive group of population into army diminished agriculture and trade. Despite these difficulties and obstacles, both physical and inward improvements could be achieved. The constant increase of our income for twenty years proves the development of country and prosperity of our subjects.

lthough the current problems were aroused from the abovementioned circumstances, the financial administration could have decreased the troubles in the proper way and our financial reputation could have been protected. But reformatory financial measures worsened the situation, let alone any improvement. Future of the country was not taken into consideration and the authorities would like to benefit from the existing situation. Beside these ongoing problems, providing new weapons to strengthen our army, constructing our first armoured navy affected our income-expenditure balance, gave damage to our financial administration gradually and increased our debt. Thereby we've become greatly distressed. Then as a result of provocations, Hersek events emerged, and grew bigger. And all of a sudden, Serbia and Montenegro conflicts were occurred causing serious confusions in politics. While our state was in great crisis, I accessed to the throne of my grandfathers by the will of God.

As the crisis in our general situation was incomparable to any other problem in the history of our state, I had to enroll seven hundred thousands of soldier to protect our rights. I've considered it a debt to our people to seek remedy for eliminating that crisis by reforms and ensuring a constant security in future with the help of God. By the help of the power granted to our state and the capacity of

müşkilât ve muhâtarât devletimizin şimdîye kadar uğradığı gavâilin hiç birine kıyas ve tatbik kabul edemiyecğinden, evvel-be-evvel hukûkumuzun vikâyesi için ordularımızın taraf taraf tekşîriyle yedi yüz bin kadar askeri silâh altına alındırmaya mecbur oldum. Ve bu karışıklığın bi-avnillâhi teâlâ külliyyen def ü izâlesine devletimizce başlıca islâhat ile çare aramağı ve o tarîk ile istikbâlimizi emniyet-i mütemâdiye altına almağı farîza-i zimmet addeyledim. Çünkü Hak tealânım mülkümüze ihsân eylediği kabiliyet ve ahâlimizin muttasif oldukları istidât iktizâsına bir idâre-i hasene tarîki tutulduğu halde az vakitde pek çok ilerleyeceğimiz derkâr iken, âlem-i medeniyyetin terakkiyyat-i hâzırasına yetişememekliğimiz mücerred mülkümüzün muhtac olduğu islâhat ve onlara müteallik kavânîn ve nîzâmatın devam edememesinden ve bu dahî yapılan şeyler hükûmet-i istibdâdiyye elinden çıkış kâide-i meşverete müstenid olmamasından neş'et eylediği sâbit ve mütehakkîkdir. Halbuki düvel-i mütemeddinin terakkiyyâtı ve memleketlerinin emniyet ve mâmuriyeti mesâlih u kavanîn-i umumiyyeleri cümlenin rey ü ittifâkî ile vaz' ü tesis olunmak semeresi olduğu mevadd-i müsellemendendir.

Binaenaleyh bizce dahi esbâb-ı terakkînin o yolda aranılmasını ve kavânîn-i memleketin ârâ-yi umumiyyeye istinâdını elzem gördüm ve Kanun-i Esasi'yi ilân eyledim. Kanun-i Esasiyi te'sîsden maksadımız ahaliyi rû'yet-i mesâlih-i umumiyyede hazır olmağa davet etmekten ibâret olmayub belki memâlikimizin islâh-1 idaresine ve sû-i istimalât ile kâide-i istibdâdin imhâsına bu usûlün vesîle-i müstakille olacaği cezm-i yakînindeyim. Kanun-i Esasî fevâid-i asliyyesinden başka beyne'l-akvam husûl-i ittihad ve uhuvvet esâsını temhîd ve halkça bir ömr-i saadet ve edeb te'sîs eylemek maksadını dahi câmi'dir. Çünküecdâd-1 izamımız muvaffak oldukları fütuhat ile bu devlet-i vesiatü'l-memâlikde birçok akvâmî taht-1 hukûmetlerinde cem'etdiler. Fakat edyân ü ecnâsca bu derece muhtelif olan işbu akvâmî bir kanun-i münferid ve bir hiss-i müsterike rabbetmek emrinin icrası kalmış idi. Mâdâm ki eltâf ü mukadderât-1 ilâhiyyesine nihâyet olmayan Cenab-1 Hakk'ın avniyle bu emr dahî müyesser olmuştur, bundan böyle kâffe-i teba'amız bir vatanın evlâdi olarak ve cümlesi bir kanunun cenâh-1 himâyetinde yaşıyarak altı yüz bu kadar seneden beri hanedân-1 saltanatımızın unvanı olan ve sahâif-i tevârihde bunca âsar-1 şevket ü şâni mazbut



THE OPENING CEREMONY OF MECLİS-İ MEBUSAN
AND THE ADDRESS OF ABDÜLHAMİD II



Sultan II. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı açış nutkunun okunması / The reading of the opening speech by Sultan Abdülhamid II for the Meclis-i Mebusan (*L'Illustration*)

bulunan nâm ile yâd olacaklardır, şimdiye kadar kudret ve miknetinin alem-i müştehiri olan Osmanlı nâmının ba'dezin kâffe-i teba'amız beynde mevcûd olacak menâfi-i mütekâfilenin dahî devâm ü muhafazasına şâmil olacağını ümid ederim.

İşte şu esbâb ü makâsına binâen ittihaz etdiğim tarîkde hareket etmeye ve bunu an-be-an teşyid ü ihkâm eylemeye kaviyen azmetmişimdir. Kâide-i adalet ü selâmete mübteni olan Kanun-i Esasi'nin âsar-ı meşru'asından istifâde için sizin muavenet-i fiiliyye vü akliyyenizi beklerim. Şimdi, sizlere lâzım olan uhde-i hamiyetlerinize muhavvel vezâif-i kanûniyyeyi hiç kimseden çekinmeyerek ve devlet ve memleketimizin selâmet ve sa'âdetinden başka bir şey düşünmeyerek sâdikane ve müstakimâne ifâ eylemekdir. Zira bugünkü gündे muhtac olduğumuz islâhat ve mülkümüzce ittihâzına her taraftan intizâr olunan tanzimat gayet mühim ve mu'tenâdr. Ve bunların peyderpey mevkî-i icrâya konulması ise mücerred sizin ittifâk-ı efkâr ü ârâniza merhûn olduğu için Şûrâ-yi Devletçe lâzım gelen kavânın lâyihaları bir yandan tanzim olunmakdadır. Bu seneki içtima'ınızda Meclisinizin "Nizamât-ı Dahiliyyesi" ve "İntihâb Kanunnâmesi" ve "Vilâyat ve İdare-i Nevâhi Kanun-i Umûmîsi" ve "Devâir-i Belediyye Kanunu" ve "Usûl-i Muhakemat-ı Medeniyye ile Mehâkimin Teşkilâti" ve "Hükkâmin Suret-i Terakki vü Tekâüdleri" ve "Umum Memurînin Vezâifi ve Hakk-ı Tekâüdü" kanunnameleri ve "Matbuat" ve "Divân-i Muhasebat" kanunlarıyla sene-i sâbikanın bûnce kanunu lâyihaları li-ecli'l-müzâkere Meclisinize havâle olunacağından işbu kanunların sırasıyla müzâkere ve mütala'ası ve kararlarının i'tâsi nezdümüzde matlûb-i kat'îdir. Ezcümle umûmun temin-i hukûkuna vâsita-i müstakille olan mehâkimin ve asâkir-i zabtiyyenin âcilen islâhat ve tanzimâtına bakılmak elzem olduğu gibi bunların vücûda gelmesi tahsisât-ı mukarrerelerinin tevsi ve teşyîidine mütavakkifdir.

Halbuki Meclisinize verilen büdüden dahi malûmunuz olacağı vejhile idare-i maliyyemiz pek ziyade müşkilât ve teessûrâta dûçar olduğundan, evvel-be-evvel bu müşkilattan kurtulmaklığıma ve i'tibâr-i malîmizin iadesi esbâbına delâlet edecek tedâbirin ve o sırada, islâhat-ı müsta'celeyi meydana getirecek tahsisâtın ta'yîn ü ittihâzına müttefikan sâ'y ü

our people, a proper administration would have created a real progress in a short time. But the only reason for failing to catch the speed of civilization at our age were discontinuity of the required reforms and interruption of promulgation of the relevant administrative laws and orders. And it's obvious that things that needed to be done should come out from an advisory committee instead of an authoritarian state. Whereas it's known that laws should made by every citizen's vote and agreement to develop as a civilized country and to live in security and wealth.

Therefore I've thought it's necessary to seek the development in this way and based the laws on demands of public opinion, and I've declared the Constitution, i.e. Kanun-i Esasi.

The purpose of Kanun-i Esasi does not consist of preparing our people in common affairs, on the contrary I think this method will reform the administrative system of our country, eliminate abuses and authoritarian system. It includes the intention to provide a fraternity based on the international arena, a welfare and peaceful life for our people to preserve our existence. Our ancestors had gathered many nations and governments in their immense empire by conquering them. Now it's time to assemble all these nations of different religions and customs under one law and one common feeling. That's accomplished by the help of endlessly graceful God. From now on, all of our people will live under the protection of a law as a citizen and be remembered by the glorious title of our reign lasted for six hundred years. I hope that "Ottoman" title symbolizing power will keep on and preserve its benefits to all of our people.

For this purpose, I'm firmly determined to act in this way and to secure it more. I would like your actional and mental help to increase the benefits of Kanun-i Esasi's legal results formed relevant to justice and welfare principles. I've thought that it's necessary to eliminate authoritarian state, to secure freedom and equality of people, to make and bring into action the state laws with general ballot, briefly to institute constitutional monarchy and with my sincere will I've assembled your parliament consisted of "The Chamber of Notables" and "The Chamber of Deputies".

Now, your mission is to perform your legal duty faithfully without hesitating from noone and thinking of nothing but our country's welfare

ihtimam etmenizi tavsiye ederim. Mülk ü teba'amızca a'zam-i İslâhat ve ihtiyacât olan zira'at ü sina'atın terakkîsiyle medeniyet ve servetin mertebe-i kemâle vusulu ancak ulûm ve maarif kuvvetiyle olacağından, mekâtibin İslahıyla derecât-i tâhsîlin tanzimine dair kavânın lâyihaları bi-mennihî te'alâ gelecek sene ictima'ında Meclisimize verilecekdir. Gerek yukarıda zikri geçen kavânın ve gerek ba'dema mevkî'i icrâya konulacak kanunlar ahkâmının husûl-i tamâmî-i te'sirâtı memurin-i idarenin intihâbı maddesinin ehemmiyet-i azîme tahtında tutulmasına mevkûf olduğundan hey'et-i devletimiz bu noktaya ve ifeff ü istikâmetle muttasif olan memurîn hakkında Kanun-i Esâsî'nin zâmin olduğu sûret-i mükâfat ve himâyeye bir sûret-i mahsûsa dikkat edecekdir.

Cülsûmuzdan beri işbu intihâb-i memurin maddesinin dahî ehemmiyetini takdîr eylediğimizden, masârifî Hazine-i Hassamızdan tesviye olunmak üzere bir mekteb-i mahsûs tesisiyle idare-i umumiyye için memur yetiştirmeyi tasmîm eyledim. Bu mektebin evvelce ilân olunmuş olan nizamnâme-i esasiden dahi malûm olacağı veçhile mekteb-i mezkûr şâkirdanı idâre ve politika memuriyetlerinin en büyük derecâtına kadar kabul olunacak ve bunlar teba'amızın, mezheb istisnası olmayarak her sınıfından alınub, terakkileri derece-i ehliyyete göre olacakdır. İki seneye karîb zamandan beri uğradımız gavâil-i dahiliyye ve ale'l-husus Sırbistan ve Karadağ ile muharebe esnasında umum teba'a-i sâdikamız taraflarından izhâr olunan âsar-i hamîyyet ve askerimizin her türlü meşakk u metâibi ihtiyâr ileibrâz eyledikleri gayret ve besâlet nezdümüzde fevka'l-gâye mücîb-i takdîr oldu. Bu hâdiselerce mücerred hukûkumuzu muhafazadan ibaret olan teşebbüsâtımız neticesi olarak Sırbistan maslahatının karârı istihsâl olunduğu gibi Karadağ ile cereyân eden müzâkere üzerine ittihaz edeceğimiz muamele Meclisinizin birinci ictima'ında mütala'anîza havâle olunacağından kararını ta'cîl eylemenizi tavsiye ederim.

Düvel-i mütehabbe ile münasebât-i dostane ve riayet-kârânedede bulunmak devletimizce en mu'tena muamelât-i melûfeden olmağla, el-yevm yine bu kâide-i müvalât-perverîye riâyet eylemekdeyiz. İngiltere devleti, bundan birkaç ay evvel mesâil-i hâzira için Dersâdetimizde bir konferans teşkilini taleb ederek düvel-i sâire-i muazzama dahî teklif olunan esasları tervîc

and happiness. Implementation required reforms and arrangements expected by everyone is critical. To bring all of these into action gradually is due to your unanimous votes, and bills of law are in progress by the Council of State. In this year's session "Regulation of the Assembly", "Law of the Polls", "General Law of the Provinces and the Towns", "Law of the Departments of Municipalities", "Organization of the Courts", "The Manner of Promotion and Pension of the Judges" and "Law of Press and Chamber of Accounts" and budget bills of last year would be committed to Parliament, so the discussion, deliberation and decision of these laws in turn will be appreciated. Judges and military personnel should be reformed without delay to protect the rights of citizens properly and the granted allowance for this should be increased.

As you can see from the budget report, our financial administration is in great crisis and that's why I advise you to give priority of taking measures to eliminate this problem and regain our financial reputation.

The improvements in agriculture and trade and to become a prosperous civilization which is urgent, could only be accomplished by education, so bills of laws regarding reforms of schools will be submitted to your Parliament at the next year's session. To see the effect of mentioned laws and others that will be made later is due to article regarding to choose administrative officers, and award and protection determined in Kanun-i Esasi for these officers should be fulfilled.

I've always considered the article of choosing these officers important since my accession to the throne, so I've thought about opening a special school for training these officers sponsored by Private Treasury of State. As it's known from the regulation of this school which was promulgated before, these students could be appointed to the highest ranks in politics, will be chosen among our citizens no matter their persuasion is and will be promoted according to their talents.

Our faithful people's and soldier's efforts during our inner problems, especially during the Serbian and Montenegro war were highly appreciated. As a consequence of our attempts to protect our rights, Serbian dispute has been settled. Our attitude towards Montenegro after the negotiation we've made with this country





etdiklerinden, işbu konferansa Bab-ı Âlimiz tarafından muvâfakat olundu. Eğer bu ictima'da bir ittifak-ı kat¹ hâsil olamamış ise de, devletlerin ahkâm-ı muahedâta ve kavâid-i hukûk-ı milele ve hal ve hukukumuzun muktezâyât-i mübremesine tevâfuk edebilecek arzu ve nasihatların icraatında müsâbakât-i hâlisânemizi isbat ve izhâr eyledik.

Adem-i ittifakin esbâbına gelince: bu hal esasda olmayub belki icra'atin suver ü eşkâlinde vuku bulmuşdur. Zira Tanzimat'ın bidâyetinden şimdiye kadar memleketimizin ahvâl-i umûmiyyesinde ve devletimizin herbir şube-i idâresinde vuku'a gelmiş olan terakkiyyat-i külliyyeyi daha ziyâde hal-i mükemmeliyete götürmek lüzûm-i esâsîsini takdîr etdiğimiz gibi el-yevm bütün mesaîmiz bu maksada masrûfdur. Fakat bu maddede memleketimizin şan ü istiklâlini muhill olan ahvalden tevâkki etmeye vazîfeden addeyedim ve niyyâtımın sîdk u selâmetinin cümleye isbâtını zamana havâle etdim. Şu hâlin tevlid ettiği netâyic ziyâdesiyle teessüfümü mucib olmağla, bunun bir an evvel münâdefî' olması kemâl-i memnuniyyetimi istilzâm eyleyecekdir.

Ve ma'amâfih her zamanda maksadımız hukûk-ı istiklâlimizin muhafazası mesleğinde devâma matuf olduğundan harekât-ı atiyemizde dahi yine bu meslek nokta-i nazar ittihâz olunacakdır. Gerek konferansın in'ikâdından evvel ve gerek sonra devletimizce iibrâz olunan meâsir-i itidal ü hüsn-i niyyet sultanat-i seniyyemizi Avrupa devletleri cemiyetine rabteden münasebât-ı dostî vü hüsn-i mu'aşereti bir kat daha te'yîd eyleyeceği me'mûlündeyim.
Hak tealâ hazretleri cümlemizin mesâîsini mazhar-i tevfik buyursun.

Fî 4 Rebî'ül-evvel 1294 ve fî 7 Mart 1293

¹ Hakkı Tarık Us, *Takvim-i Vekâyi*'den derlediği, iki ciltlik *Meclis-i Meb'usan 1293=1877 Zabit Ceridesi* (İst.l, 1939) isimli eserinde Meclis-i Mebusan'ın açılış töreni ve padışahın nutkunu yayınlamıştı. Padışahın nutkunun yeni bir neşri için bkz. *Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920)* Sergisi, 19 Mart-11 Nisan 2010, İstanbul; *Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920)*, Ist. 2010, s 285-290.

² Bu kısım Hakkı Tarık Us'un eserinden alınmıştır, s. 4-6

³ Açılış nutku *Takvim-i Vekâyi*'de, (8 Mart 1293, sy. 1867) neşredilmiştir. Ancak transkripsiyona, Yıldız Saray-ı Hümâyunu Başkitâbet Dairesi'nin metni (BOA, Y.EE. 71/25) esas alınmıştır.

will be committed to the Parliament in your first session and I advise you to conclude its decision urgently.

To maintain friendly relations with friendly states is our noble custom and we're still complying with the rules to preserve this.

English government has demanded a conference in İstanbul a few months ago, and it has accepted the principles presented also to other powerful countries, so our Sublime State approved this conference. We couldn't reach to an exact agreement in that meeting but we've proved that we act honestly about their desires and advices appropriate to our rights, also about treaties and international laws.

As for the reason of why we couldn't reach an exact agreement, actually that was not in the principles but in the action. Since the beginning of Tanzimat period we've thought it's necessary to improve our state's general situation and each administrative unit. Today our efforts are still for that purpose. And in that article I've forborne the situation that can damage our reputation and independency and I've left to prove my good intention to time.

The consequences of that bothered me a lot, so I'd be happy if it will be eliminated urgently. Our target has always been to maintain our independency and it will be the same in the future.

I hope that the good will that has shown before and after the conference will strengthen the friendly reelations between us and European countries.

May God help us all to accomplish our mission.

¹ The opening ceremony and the address of Abdülhamid II have been published in the work of Hakkı Tarık Us, *Meclis-i Mebusan 1293=1877 Zabit Ceridesi* (Ist. 1939) collected from *Takvim-i Vakayı*. For later publication of the address of the Sultan, see *Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920)* Exhibition, 19 March-11 April 2010, İstanbul; *Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920)*, Ist. 2010, p 285-290.

² This part is quoted from the book of Hakkı Tarık Us, p 4-6.

³ Openning address had been published at *Takvim-i Vekâyi*'de, (8 March 1293, no. 1867). However, here, the official text, released by Yıldız Saray-ı Hümâyunu Başkitâbet Dairesi (Yıldız Palace Imperial Chancery) (BOA, Y.EE. 71/25) is transcribed.

